

Tisdagsgubbarna på Örebro GK

Tisdagsgubbar jubilerar!

En katt bland hermelinerna

När jag i mitten av sjuttioalet blev medlem i ÖGK uppmanades jag av Karl Spjut, klubbens dåvarande kassör, att bli medlem i Tisdagsgubbarna. Det var en grupp distingerade herrar som disponerade tisdagsförmiddagarna för golfspel. Det var advokater, bankdirektörer, läkare och chefstjänstemän, många med stor pondus, vilket avspeglad sig när golfspelsregler skulle tolkas. Golfens etikettregler fick extra nyans av hur stor personlighet tisdagsgubben hade.

Det var strikt klädda herrar med välstrukna byxor oftast i storrutigt mönster som samlades vid första tee. För att inte bli någon avvikare gällde det att snarast införskaffa rutiga byxor och vit mössa. Ty vit mössa hade alltid fastighetsmäklare Ingvar Ulvenheim från Askersund och han var alltid först till puttinggreenen trots att han åkt fem mil på morgonen. En lång resa hade också platschefen vid Hasselfors Bruk Bo Risberg gjort på morgonen.

Jag kommer särskilt ihåg när jag vid en tvist med Henning om antalet puttar han gjort på ettans green säger: "Du kan ju fråga Bosse"! Bosse var tredje man i vår boll. Då kom ett myndigt svar från greenkanten: "Jag heter Bo"!

Det var bankdirektör Henning Lundblad och platschefen för Hasselfors Bruk Bo Risberg som var mina medspelare.

Distingdheten var mest tydlig på säsongsavslutning som ägde rum med årsmöte och prisutdelning. När långbordet på övervåningen i klubbhuset var dukat med en sober middag med minst tre rätter tog ett trettiotal mycket välklädda gentlemän plats och jag kände mig som en katt bland hermelinerna i deras sällskap. Det var värtaliga män i svart kostym och vit krage som samtalande förnumstigt om årets golfbravader. Det skålades och sjöngs nubbevisor med mycket invecklade texter. Lektor K H Sahlberg höll i många år en bejublad resumé i diktform om händelser som hänt Tisdagsgubbarna under det gångna året.

En efterlängtd programpunkt var dialogen mellan de båda finalisterna i årets matchspel. Det var i regel värtaliga herrar som gjorde händelsen så dramatisk som möjligt. De berättade om slag och puttar som de gjort under finalronden och alla lyssnade spant ty ingen av övriga i församlingen visste hur matchen avlöp förrän berättelsen slutade.

När flera nubbevisor sjungits brukade ibland meningsskiljaktigheter uppstå och särskilt högljudda minns jag att Kjell-Åke och Sven blev vid både en och flera årsavslutningar.

Tävlingsformer

Spelprogrammet på den tiden var matchspel, års-Eclectic och en månadstävling i slagspel, det var slagspel med handicap utan decimaler på den tiden. När poängbogeys började användas som tävlingsform var det ett allmänt skojande om detta bland dessa ärevördiga golfare. Poängbogeys var ett förklenande uttryck inte värdigt i denna ädla sport där prestationen självklart skulle räknas i slag.

Pigga gubbar

Medelåldern har senaste tjugo åren varit ganska hög för gruppen Tisdagsgubbar och de sågs väl lite över axeln av de mera taggade tävlingsgolfarna i klubben. Jag har ett exempel på detta när jag vid en lunch som vi åt tillsammans med ett lag från Norrköping som vi spelat H55-match mot den dagen. Jag säger till mina bordsgrannar - när vi såg några av Tisdagsgubbarna lämna sista greenen - att detta initiativ för gemenskap var mycket bra. Då säger en av mina medspelare från ÖGK i myndig ton; "Dom kallar vi för eldbegängelseföreningen"!



Tisdagsgubbarna på Örebro GK

Byte av tävlingsdag

När golfboomen kom i slutet av åttiotalet blev det trångt om speltider och vi blev hänvisade torsdagar som speldag ty företagsgolfen ville ha tisdagen. Men vi behöll namnet Tisdagsgubbar trots att vi flyttades till både torsdagar och onsdagar och för något år sedan var det även tal om att flytta oss till måndagar. År 2007 blev vi flyttade till onsdagar - där redan damerna hade sin speldag - för att inte ta plats för den allt ökande företagsgolfen.

Nicke slutade som ledare.

Många av pionjärerna slutade av åldersskäl eller flyttade till andra klubbar på nittioalet så vid årsmötet 1997 säger Nicke Nykvist som varit den som från starten år 1969 hållit i trådarna, att nu får det vara nog. Årsmötet stod handfallet inför Nickes besked så jag erbjöd mig att försöka ta hand om detta ty jag var en av få som hade dator. Bernt Jarnebo stödde mig och Kjell-Åke Jonsson lovade också spontant att bli med och så säger Hans Mattsson att även han kunde hjälpa till. Så uppstod vår nuvarande konstitution till antal och funktioner. Kjell-Åke blev ordförande, Hans kassör, jag sekreterare och Bernt tävlingsledare. Åke Jansson hjälpte Bernt något år med tidsbeställningar och lottning av bollar tills han år 2000 tog över tävlingsledarsysslan.

Kölista infördes.

Det blåste många kalla vindar över vår grupp i slutet av nittioalet ty våra gubbar tog för lång tid på sig i spelet på banan tyckte klubbledningen som ville ha mera plats för greenfee gäster. Många nya spelare hade kommit till klubben och ville komma med oss vilket skulle medföra att vi tog ännu mera speltid i anspråk. Vi i styrelsen diskuterade detta och kom fram med förslaget om max 30 som medlemsantal i Tisdagsgubbarna, vilket också blev årsmötesbeslut 1999. Vi upprättade en kölista för medlemmar som ville komma till oss och den kölistan har ständigt ett tiotal som väntar och väntetiden har oftast varit tre år.

Jubileumsåret 2009

Men Tisdagsgubbarna har med åren fått sin acceptans och omnämnes numera på klubbens hemsida. Golfen håller gamla gubbar friska och medelåldern har i stort stigit med ett år varje år och är jubileumsåret 2009 78,3 år.

Nuvarande styrelse

Åke Jansson avled 2005 och efterträddes av Gunnar Bergman och Hans Mattsson lämnade styrelseuppdragen 2004 och där finns sedan dess Bo Skanert. Bengt Wiklander ersatte Kjell-Åke Johnsson som ordförande 2006.

Arne Nyström.
2009-09-30